

# MAROKKO

## ROZENVALLEI



ZUIDERHUIS MEI  
2022

## MAROKKO ROZENVALLEI LANGS OASES EN KASBA'S

We wandelen door enkele van de mooiste valleien op de zuidelijke rand van de Atlas. Kenmerkend voor de regio is het contrast tussen de droge minerale bergen en het weelderige groen langs de oevers van de rivieren en de bevoelde vruchtbare velden. We trekken op een rustig tempo langs prachtige oases, pittoreske dorpjes en adembenemende valleien. Het rotsachtige landschap, dat zich uitstrekt van de Atlas naar de woestijn, zou slechts een hoop stenen zijn zonder het water uit de bergen. Nu zijn er oases en talrijke dorpjes waar de mens, dankzij het water, de grond kan bewerken. Het gebied is een labyrint van valleien en kloven waar de landbouw nog de belangrijkste activiteit is. Aan de rand van de velden en tuinen zijn er ontelbare rozenstruiken geplant. Marokko is één van de belangrijkste leveranciers van rozenwater voor de Franse parfumindustrie. De 'Rosa Damascena' zijn hier door bedevaarders vanuit Damascus geïntroduceerd. De rozenbloemen sieren het landschap tussen midden april en eind mei. Alvorens de bloemen verslensen worden ze door de dorpingen geplukt.

Hieronder een overzichtskaartje met de wandelingen die we gedaan hebben.





## DEELNEMERS



Vlnr, Marina Bogaerts (Brasschaat), Ludwig D’Haese (reisleader – Merchtem), Machteld Marien (Turnhout), Patrick Van Dorst (Brasschaat), Mohammed (Marokkaanse gids), Danny Deleau (Hoboken), Hilde De Weirdt (Hoboken) en Chris Van Hee (Oostakker).

Zaterdag 7 mei 2022







We logeren in Riad Alida met een dakterras met ligbedden en een binnenplaats zwembad. Het is gelegen in het hart van de medina, op 500 meter van Bab Doukkala Moskee en op 1 km van het Jamaâ El Fna-plein.





Danny neemt al meteen een verfrissende duik in het zwembad.





Nadat we ons geïnstalleerd hebben in de Riad verkennen we Marrakech. Het is er een drukte van jewelste.



















Zondag 8 mei 2022



Onze Marokkaanse gids laat zich maar al te graag fotograferen met Machteld. Onze gids is Mohammed en gids een tweetal groepen per maand. Hij is 45 jaar, gehuwd en heeft twee kinderen. Hij woont in de Hoge Atlas.









320 km dienen we met een busje te rijden tot de Rozenvallei. Het is een lange en vermoeiende rit over de Hoge Atlas.









Onderweg houden we regelmatig halt om even de benen te strekken. Hier bezoeken we een coöperatieve distilleerderij van rozenblaadjes. Er zijn enkel maar vrijwilligers tewerk gesteld en alles wordt nog handmatig gedaan.









In Ouarzazate gaan we middagen in een hotel. Ouarzazate is gelegen tussen de Anti-Atlas en de Hoge Atlas. Vele excursies naar de Sahara beginnen vanuit Ouarzazate. In Ouarzazate



bevindt zich de grootste filmstudio ter wereld genaamd Atlas Studios. Verscheidene bekende films werden in deze studio opgenomen.











Aangekomen in de Rozenvallei installeren we ons in hotel Awayou. Het is een van de betere onderkomens deze week.













Voor we aan tafel gaan maken we nog een flinke wandeling door het dorp. Het dorp heeft vele contrasten vooral zanderige ondergronden en okerkleurige bergen.











## Maandag 9 mei 2022

- Van : Boutaghrar (1600 m)
- Tot : Rbat (1758 m)
- Afstand : 14 km
- Stijgen : 400 m
- Dalen : 200 m
- Duur : 6 uur



Onze gids draagt vanaf nu de traditionele kledij.









Een geitenhoeder is met zijn kudde onderweg. Wijzelf zetten onze eerste stappen in de rozenvallei.









Vandaag dienen we nog niet door het water te ploeteren. We kunnen overal de rivier oversteken via een brugje of op plaatsen waar het water niet al te hoog staat.





Het rotsachtige landschap, dat zich uitstrekt van de Atlas naar de woestijn, zou slechts een hoop stenen zijn zonder het water uit de bergen. Dankzij dit water zijn er oases en talrijke



dorpjes waar men de grond kan bewerken. Het gebied is een labyrint van valleien en kloven waar de landbouw nog de belangrijkste activiteit is.







Marokko is een van de belangrijkste leveranciers van rozenwater voor de Franse parfumindustrie. De Rosa Damascena zijn hier door de bedevaarders vanuit Damascus



geïntroduceerd. De rozenbloemen sieren het landschap tussen















Regelmatig ontmoeten we mensen die zich verplaatsen met een ezel. In de kleine dorpen rijden er weinig auto's. De mensen verplaatsen zich hier nog vooral te voet of met een (muil)ezel.









De huizen zijn hier nog traditioneel gebouwd. Er wordt plaatselijke grond gemengd met water en stro dat men dan in houten vormen giet en vervolgens laat drogen in de zon. Eens de



stenen gedroogd zijn kan men ze stapelen en nadien wordt er nog een laagje van diezelfde grondstof op de muren gesmeerd.







Er worden echter ook meer en meer woningen gebouwd met bakstenen zoals bij ons. De traditionele woningen hebben allemaal de terracotta kleur van het landschap. Men mag zijn



woning schilderen in de kleur die men zelf wenst, hier bestaat geen reglementering over.















De vrouwen doen hier nog steeds hun was in de rivier. Wasmachine en droogkasten kennen ze hier nog niet.









Buiten onze Marokkaanse gids beschikken wij ook nog over 4 muildieren en 4 muildierdrijvers. Er is tevens nog een Marokkaanse kok. De ezeldrijvers laten zich



meevoeren op hun muuldier maar de kok dient de gehele weg ook te voet af te leggen.









